



“ We waren jong. We werden oud.  
Maar voor de liefde niet te oud,  
Lange liefde is een touw,  
zeven maal getwijnd,  
neem de tijd voor liefde,  
ogenblik voor eeuwigheid.  
Liefde geef ons nog wat tijd,  
deze dag voor liefde. “

Huub Oosterhuis

Beste mensen,

De foto hierboven dateert van kerst 1984. Als jong gezin waren we op bezoek bij Sr. Cristine Schippers. Zij stond toen voor de enorme taak een diaconessengemeenschap in Rubengera te stichten. Het fragment hieronder is uit een rondzendbrief in 2009, toen de diaconessengemeenschap in Rwanda 25 jaar bestond!

*‘ de diaconessengemeenschap in Rwanda hebben we in ‘84 leren kennen. Ds Nzabahimana en Zr Christine Schippers met de zendingsdiaconessengemeenschappen van Amerongen, Duitsland en Zwitserland als achterban hebben op verzoek van de EPR het erop gewaagd een gemeenschap in Rubengera te starten. Met 9 meisjes rond 17 jaar die ternauwernood Frans spraken werd begonnen. Van die eerste lichte zijn er nog 2 over, waaronder besturend zuster Zr. Berthe. Nu vierde een zelfstandige volwassen gemeenschap van 44 zusters feest. Zij willen allen samen verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, maar ook voor die vele anderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. We legden en familie die ochtend bloemen op het graf van P. Nzabahimana die ‘ voorzag ’ wat zo ’n gemeenschap zou kunnen betekenen voor de mensen in Rubengera en in het hele land ‘. (2009)*

In goed geloof begonnen! Dit jaar wordt door de zusters het 40 jarig jubileum gevierd!

### **9 oktober 2009- 2024**

In 2009 werd Stichting IFUNI officieel ingeschreven bij de K.v.K. en kreeg ze de ANBI- status. Vanaf 2005 kregen we al steun uit de diaconessengemeenschap in Amerongen ( vooral hulp bij het doorsluizen van gelden voor beurzen en noodhulp).

15 jaar later kunnen vele verhalen rond de projecten van stichting IFUNI verteld worden.

Dat willen we vieren met een boekje. Om onze zegeningen te tellen.

Ook als blijkt van waardering voor allen die bij droegen waaronder ook veel kerken. Daar zijn we dankbaar voor en we voelen ons gezegend. Voor ons als bestuur zal dit boekje de op een na laatste activiteit zijn.

Gelet op ieders leeftijd gaan we als bestuur einde dit jaar stoppen, tenzij...?

Alle projecten zijn inmiddels afgesloten behalve het grote project van de school in Ndera.

### **De kleuterschool in Ndera. Hoe gaat het daar verder?**

We hebben goede berichten van de school in Ndera. Gestart in november 2021 zijn er inmiddels 4 klassen, 3 kleuterschool klassen ( totaal 37 leerlingen) en 1 lagere school klas ( 20 leerlingen). Dat lijkt misschien niet veel maar het schoolgeld voor kleuters blijft een struikelblok voor onvermogen (een-ouder) gezinnen. De overheid geeft geen subsidie voor kleuteronderwijs.

Van het huidige budget wordt ongeveer 35% gedekt door het minerval ( bijdrage van ouders/ scholieren), 35 % door IFUNI, 10 % door de kerk in KOREA, 11% door Rwandese vrienden en supporters van de school, 0,5 % door de lokale kerkgemeenschap. Daar krijgen kinderen ook maaltijden voor.

In de 1<sup>e</sup> klas van de lagere school ( in opbouw, 20 leerlingen) betalen ouders 30.000 -100.000 Rw. fr. per trimester, afhankelijk van het inkomen van de ouders. Dat geld komt ook goed binnen.



Op de kleuterschool zitten nu 37 leerlingen waarvoor 20.000 Fr. Rw. (= circa 20 euro) per trimester, wordt betaald. Daar is een grote betalingsachterstand, dat geld neemt St. IFUNI vooral voor haar rekening. Dat er verhoudingsgewijs zoveel leerlingen in de 1<sup>e</sup> klas lagere school zijn, laat zien welk belang ouders aan goed onderwijs hechten.

De regering heeft de kleuterschool inmiddels erkend en dat is een prachtig resultaat in iets meer dan 2 jaar. De eerste klas en de volgende klassen van de lagere school worden pas erkend als er gebouwd wordt en aan alle eisen voldaan is: nog 4 klassen erbij, toiletten en sanitair ook voor de lagere schoolleerlingen etc. Daarnaast computeronderwijs, een bibliotheek, een lerarenkamer etc.

Voor Ndera zoekt de kerk (EPR) naarstig naar fondsen (een bouwproject van circa 150.000 euro) om een 2<sup>e</sup> verdieping op de bestaande bouw te zetten.

De fundering is daarop berekend!

En natuurlijk zoekt men ook naar middelen om het personeel te kunnen betalen, als de ouders dat zelf onvoldoende kunnen.



De school in Ndera is geen staatsschool en dat betekent: geen subsidies van de staat voor de school maar wel veel hogere eisen. Geen dubbele klassen (2 shifts per dag met ieder 50 leerlingen voor 1 onderwijzer) maar kleinere klassen etc., gediplomeerd, deskundig personeel, een lerarenkamer, toegang tot computeronderwijs, een bibliotheek. Het zijn zaken die wij normaal vinden. Maar voor Rwanda is het een enorme opgave als kerk. **De initiatiefnemers zijn, in goed geloof, al ver gekomen!!**

Onze zorg is vooral dat de (kleuter)school in Ndera moet blijven voortbestaan. De meeste ouders zijn kennelijk te arm om kleuteronderwijs te betalen. Daarom willen we graag voorlopig blijven helpen en kleuterbeurzen verstrekken.

We zijn zoekende om het bestemmingsfonds van kleuterbeurzen (straks circa 20.000 euro) die we nog voor dit doel hebben (circa 60 euro per kind per jaar eind 2024) goed beheerd, achter te laten. Hopelijk kunnen we via die instantie (kerk/NGO) ook nog donaties voor dit doel geven. Zodat men langer dan 3 jaar vooruit kan.

Die duidelijkheid komt er zeker de komende 3 maanden. We zien dat met vertrouwen tegemoet!

Stel u eens voor een goede gediplomeerde onderwijzer kost 200 euro per maand in Rwanda. In Nederland is lager onderwijs "gratis". En wat verdient een goede onderwijzer hier! Laten we het kinderen daar, dan ook gunnen!

Voor ons een wens: laten we verder gaan met helpen met beurzen via een bestemmingsfonds. Zeker, het is een druppel op een gloeiende plaat, maar we kunnen gelukkig iets doen. We kunnen een steen verleggen in een rivier en voor enkelen het verschil maken.

Wij hebben de afgelopen 20 jaar geprobeerd armoede en ongelijkheid in de wereld wat te verminderen en dat stemt ons zeer dankbaar! Veel werd bereikt dankzij uw steun en de inzet van vele Rwandezers. Daarover kunt u later lezen in ons boekje eind oktober.

We kunnen iedereen het digitaal toesturen.

Grote sponsors krijgen het per post, als afscheidscadeau!

We hopen dat velen trouw blijven aan hun hulp en dat we een goede oplossing vinden voor een langer durend bestemmingsfonds.

In oktober hoort u er meer over!

Gode bevelen,  
een hartelijke groet, namens St. IFUNI  
Jan en Nelleke van Schaardenburgh- Luijendijk.

